

# Jaarverslag 2022



Terugblikken via de achteruitkijkspiegel .....

Net als de voorgaande twee jaar gaat ook 2022 de boeken in als heel bijzonder. Terugblikkend rolden we van het een in het ander, aanvankelijk zeer hoopvol gestemd omdat het COVID-19 virus beteugeld leek te gaan worden en we weer in een enigszins normale wereld terecht zouden komen. Een wereld waarin we elkaar weer 'gewoon' konden omarmen en zonder mondkapjes bij onze geliefden op bezoek konden gaan.

Maar helaas, de werkelijkheid bleek heel anders dan het rustige vaarwater waarop we hoopten want op 24 februari schudde de Russische president de wereld op door zijn invasie van Oekraïne. De aanvalsoorlog veroorzaakt Europa's grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog met meer dan 9,5 miljoen inwoners die hun land ontvluchten en een derde van de Oekraïense bevolking ontheemt.

Ook in onze gemeente werden vluchtelingen opgevangen. Bergen werd een doorstroomlocatie van waaruit de Oekraïense vluchtelingen naar hun tijdelijke verblijf werden gebracht. Helaas bleek 'tijdelijk' een eufemisme: de oorlog woekerde door, de lente, de zomer, de herfst en ook nu nog in de winter.

De wereld nam strafmaatregelen tegen Rusland en als antwoord draaien zij de olie- en gaskraan bijna dicht waardoor er in de EU ernstige energieschaarste ontstond die de prijzen naar ongekende hoogte doet stijgen. Oekraïne is een wereldspeler in de uitvoer van onder andere graan maar door de inval kunnen schepen het land niet meer verlaten en ontstonden er voedseltekorten. Ook prijzen van levensmiddelen schoten omhoog en de inflatie rijst nu de pan uit. Het leven wordt elke week duurder en veel medemensen zitten of komen in moeilijkheden.

Ook onze Buurtbus ontkomt niet aan de malaise: niet voor wat het aantal ritten betreft, niet voor wat het inzetten van de vrijwilligers betreft, maar het aantal tankbeurten dwong en dwingt ons onze kostbare reserves aan te spreken. De dieselprijs bleef weliswaar stijgen en stijgen, maar we besloten als bestuur de ritprijzen toch op hetzelfde niveau te houden om het betaalbaar te houden voor onze doelgroep.

Desalniettemin is onze Buurtbus veel op stap geweest en hebben we onze activiteiten zelfs kunnen uitbreiden, niet in het minst door de niet aflatende inzet van de vrijwilligers:

- Opstarten uitstapjes op zaterdagen voor elk van de vijf gemeentelijke kerkdorpen;
- Ritten naar de Heilige Petruskerk op de zondagen, óók voor de gelovigen onder de groep vluchtelingen en asielzoekers;
- Ritten naar het Alzheimercafé op de 3<sup>e</sup> dinsdagavond van de maand;
- Ondersteunen van de activiteiten van de Zonnebloem.

De resultaten daarvan zijn dat we in 2022 met onze Buurtbus

- 1.701 ritten uitvoerden;
- 2.591 passagiers vervoerden;
- 37.487 kilometer aflegden.

Met onze groep vrijwilligers heeft onze stichting goud in handen. Het zijn mensen die nooit te beroerd zijn om de dag eerder op te starten of af te sluiten als dorpsgenoten een zorg gerelateerde afspraak hebben. Het is een groep die haar taak serieus neemt, een zelfsturende houding aanneemt indien nodig en zich niet vrijblijvend gedraagt.

Ook de planners mogen niet ongenoemd blijven: zij zijn het die continu aan de slag zijn om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de chauffeurs en gastheer/vrouw van relevante info te voorzien. Zij leggen de lat hoog en hun focus is steeds gericht op verbetering waar mogelijk. Ze weten steeds op een zeer prettige wijze de puntjes op de 'i' te zetten.

In het verslagjaar werden drie bestuursvergaderingen belegd en twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Bij de zeer goed bezochte barbecueavond op 29 juli en de jaarafsluiting op 19 december werden zaken met elkaar besproken en uitgewisseld, maar de avonden stonden vooral ook in het teken van 'het samenzijn'. Het is prachtig om te zien hoe deze groep vrijwilligers haar steentje aan de gemeenschap bijdraagt.

Afsluitend kunnen we echt stellen: hier staat een dijk van een organisatie waarmee we graag het jaar 2023 tegemoet zien. Laten we vooral hopen op een stabiel jaar waarin een einde komt aan de oorlog en wij met z'n allen weer in vrede kunnen leven.